

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Ημέρα θριάμβου»

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι ημέρα δόξας και θριάμβου για την Εκκλησία μας, διότι είναι αφιερωμένη στους αγώνες και στις νίκες που επιτέλεσε εναντίον των εικονομάχων κατά πρώτο λόγο, αλλά και των ποικίλων εχθρών που αντιμετώπισε στην πορεία της μέσα στους αιώνες.

Στο πανηγυρικό πνεύμα της ημέρας είναι και το αποστολικό Ανάγνωσμα από την προς Εβραίους επιστολή, το οποίο αποτελεί ένα νικητήριο παιάνα και ένα μεγαλειώδη ύμνο αφιερωμένο στην πίστη. Μας εξιστορεί αρχικά ο Απόστολος τα κατορθώματα που πέτυχαν οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης με τη θερμή πίστη τους. Κατορθώματα θαυμαστά απέναντι σε ασεβείς ηγεμόνες, σε άγρια θηρία, στα στοιχεία της φύσεως. Κατορθώματα που δημιουργούν ιερό ενθουσιασμό στις καρδιές μας.

Ακούγοντας στη συνέχεια τα φρικτά μαρτύρια και τις κακουχίες που υπέστησαν οι ήρωες αυτοί της πίστεως, οι προ Χριστού, στους οποίους αναφέρεται το αποστολικό Ανάγνωσμα, αλλά και οι μετά Χριστόν, μέχρι και τις ημέρες μας, βαθιά συγκίνηση συνέχει τις καρδιές μας. Αυτοί βασανίσθηκαν, μαστιγώθηκαν, φυλακίσθηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, αντιμετώπισαν πειρασμούς, σφαγιάσθηκαν. Όλοι τους άντεξαν χωρίς να υποχωρήσουν, λαμβάνοντας θεία δύναμη μέσω της θερμής πίστης τους. Με τη θαυμαστή αυτή πίστη περιφρόνησαν τις πρόσκαιρες απολαύσεις του κόσμου αποβλέποντας στην ουράνια μισθαποδοσία που δεν έχει τέλος.

Η πίστη μας, λοιπόν, δεν είναι χθεσινή. Έχει λαμπρό παρελθόν και αιώνιο μέλλον. Πολεμήθηκε λυσσαλέα με ποικίλους τρόπους, από αναρίθμητους εχθρούς, αλλά πάντοτε νικά. Που είναι οι εχθροί της; Εξαφανίσθηκαν. Η Εκκλησία μας όμως ανασταίνεται μέσα από τους διωγμούς και τα μαρτύριά της, διότι την αναγεννά η ζωντανή πίστη της στον Μόνο Αληθινό Θεό

Είναι συγκλονιστική η φράση με την οποία τελειώνει η περικοπή του Αποστόλου. Οι ήρωες αυτοί της Εκκλησίας μας, λέει, «ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών κρείττον τι προβλεψαμένου, ίνα μη

χωρίς ημών τελειωθώσι». Δηλαδή, όλοι αυτοί οι γίγαντες της πίστεως δεν απόλαυσαν ακόμη πλήρη την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Ο Θεός όρισε να μη λάβουν σε τέλειο βαθμό τη σωτηρία τους χωρίς εμάς, αλλά να περιμένουν να τη λάβουμε όλοι μαζί.

Αναμφίβολα όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προγεύονται ήδη ένα μέρος από όσα θα απολαύσουν στην αιωνιότητα. Βρίσκονται σε κατάσταση ευφροσύνης, χωρίς όμως να απολαμβάνουν ακόμη την κοινωνία τους με τον Χριστό σε τέλειο βαθμό, αλλά αναμένοντας να την απολαύσουν μαζί μας, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Μας περιμένουν λοιπόν οι Άγιοι. Και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η χαρά τους, όταν μαζί με αυτούς απολαύσουμε κι εμείς την άπειρη δόξα και την απερίγραπτη χαρά του Παραδείσου. Γι' αυτό ας μην αδιαφορούμε, αλλά ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της πίστεως, ώστε να ευφρανθούμε μαζί τους στην Ουράνιο Βασιλεία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ. Ν. Θ.

Ιερομόναχος Σίλας Καραβελίδης