

ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙΣ ... ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ...
ΝΑ ΦΘΑΝΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ... ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ... ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ ... ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙΣ ... ΝΑ
ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙΣ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΙΩΝΕΙΣ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΣ ... ΝΑ ΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΑΚΡΥΖΕΙΣ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΛΑΣ ...
ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΙΧΑ ΓΕΡΑΣΕΙ ...

ΜΑ ΜΟΛΙΣ ΞΥΠΝΗΣΑ ... ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ ΜΟΥ ...
ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΔΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΦΥΓΕΣ ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,
ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΝΥΧΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΠΟΛ-
ΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ ...
ΣΑΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ ΗΛΘΕ Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΙΔΗΣΗ ΝΑ ΜΕ ΑΝ-
ΗΣΥΧΗΣΗ ... ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΧΑΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΤΡΑΙΝΟΥ ΤΗΝ ΑΨΥΧΗ ΜΑΖΑ ... ΚΑΙ ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ...
ΧΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ... ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΔΕΝ ΣΕ ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΩ ...

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ...

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ...
ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ Σ' ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΩ ...
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΩ ...
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΥ
ΜΕ ΟΛΟΥΣ...
ΣΕΙΣ, ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ΜΑΣ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΟΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΙΕΣ ΨΥ-
ΧΕΣ ΣΑΣ ΜΗ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ... ΜΗ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟΥΣ ...

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ...

ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΛΙΨΗ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ
ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΣΕ ΞΕΠΡΟΒΟΔΙΣΩ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕ-
ΛΑ ...
ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΓΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ...
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΣΤΟΛΙΣΩ ΑΠΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑ ΜΥΡΩΜΕ-
ΝΑ... ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΣΟΥ ...
ΔΕΞΟΥ ΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΠΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΔΑΚΡΥΑ ΤΑ ΠΟΤΙ-
ΖΟΥΝ ...

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ...

ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΛΥΨΕ ΗΔΗ ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΘΑΝΑΤΟ ΦΥΓΑΤΕ ΓΙΑ
ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ... ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΜΑΥΡΑ ΜΑΖΥ ΜΕ
ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΝΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ...

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ... ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ... ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ... ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ...
ΜΑΣ ΦΩΝΑΞΕΣ ΕΣΥ ... ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ...

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ...

ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΝΑ ΘΕΡΙΕΨΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΣΗ ΜΑΖΥ ΣΟΥ
... ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ... ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΠΙΑ ... ΜΑΖΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΥ...
(+ Ο ΦΝΘ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

(6-3-2023)